



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης»

Η Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Παιδείας - αρμόδια για την Ειδική Αγωγή, Ουρανία (Ράνια) Θρασκιά καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ως Αναφορά την με αρ. πρωτ. 264/2024 επιστολή της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, τις ημέρες αυτές στη Θεσσαλονίκη, Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α «*διατάσσονται να εκτελέσουν ωράρια 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 μαζί με δύο αστυνομικούς, προκειμένου να φυλάνε τις εισόδους του Μετρό Θεσσαλονίκης*». Στις σχετικές διαταγές μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά τους, αναφέρονται η «*αποφυγή συνωστισμού*», καθώς και η «*συνεργασία με τους υπαλλήλους του Μετρό για την ομαλή ροή και την αποφυγή ατυχημάτων στις σκάλες*».

Επειδή αυτή η διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η λειτουργία των Υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση των περιπολιών στους τομείς ευθύνης των Αστυνομικών Τμημάτων, να καταστρατηγηθούν εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών υπαλλήλων, να ανατραπεί η εβδομαδιαία διάταξη υπηρεσίας και να κοπούν οι ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό).

Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζεται το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι αστυνομικοί.

Επισυνάπτεται η ως άνω επιστολή και παρακαλείσθε για την απάντηση και τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 02/12/2024

**Η καταθέτουσα Βουλευτής
Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)**



ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Ε.Ι.Α
ΕΔΡΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326 - Τ.Κ. 541 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 388086 site: www.eakm.gr -
e-mail : eakm1995@gmail.com



Αρ. Πρωτ.: 264/2024

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2024

Θέμα:« Μετρό Θεσσαλονίκης: Η Αστυνομία σε διατεταγμένη υπηρεσία αποτροπής πτώσης απρόσεκτων πολιτών, από τις σκάλες...; »

Η Ένωσή μας εκ της θέσεώς της, παρακολουθεί διαρκώς τα όσα συμβαίνουν στις αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι δε γίνονται επαναλαμβανόμενες και σε καθημερινή σχεδόν βάση, παρεμβάσεις από πλευράς μας, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, δε σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το τι ακριβώς λαμβάνει χώρα. Το ότι δεν παρεμβαίνουμε διαρκώς, δε δηλώνει εκ μέρους μας, αδυναμία ή έλλειψη βουλήσεως, αλλά ότι **δεν θέλουμε να φτάνουμε στα όρια της «γραφικότητας»**. Ωστόσο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο τρίμηνο στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα εγκαίνια του Μετρό, σίγουρα επιβεβαιώνει τα όσα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται αλλά και γενικά τα όσα συμβαίνουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Τα συμβάντα αυτά δείχνουν, *ας μας επιτραπεί η έκφραση, ότι μάλλον δεν έχουμε φτάσει στον «πάτο του βαρελιού»...*

Συγκεκριμένα, αυτά που συνέβησαν επ' αφορμής ενάρξεως του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι αποκαλυπτικά της **αδυναμίας διαχείρισης του αστυνομικού προσωπικού**. Ένα γεγονός στο οποίο η αστυνομία θα έπρεπε να έχει δευτερεύοντα ρόλο, μιας και επρόκειτο για γιορτή, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης **το μετέτρεψε σε γεγονός μείζονος αστυνομικού ενδιαφέροντος**. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να διαταραχθεί, πέραν κάθε προηγούμενου, η λειτουργία των Υπηρεσιών, να καταστρατηγηθούν εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας, να παραβιάζεται η εβδομαδιαία διάταξη υπηρεσίας και να έχουν "κοπέι" εκτάκτως ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό).

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να μειωθούν οι περιπολίες στους τομείς ευθύνης των Αστυνομικών Τμημάτων, μιας και δεν υπάρχει η δυνατότητα για να διατεθούν αστυνομικοί. Φτάσαμε στο σημείο οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις **ΟΠΚΕ** και τα περιπολικά της άμεσης δράσης να «φυλάνε» όντας στατικές, τους σταθμούς του Μετρό, αντί να περιπολούν τις

γειτονίες για να αποτρέπουν ληστείες και διαρρήξεις οικιών. Και όλα αυτά αποτελούν ένα μικρό δείγμα των κακώς κειμένων.

Τις ημέρες αυτές βλέπουμε Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και Αστυνομούς Α΄ να διατάσσονται να εκτελέσουν ωράρια 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00 μαζί με δύο αστυνομικούς, προκειμένου να φυλάνε τις εισόδους του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αξιωματικούς είναι διοικητές και υποδιοικητές Υπηρεσιών και αντί να βρίσκονται στο τμήμα τους και να ασκούν Διοίκηση, βρίσκονται στις σκάλες του Μετρό, κάνοντας «ρύθμιση κυκλοφορίας» στους πεζούς που εισέρχονται σε αυτό, μιας και στις σχετικές διαταγές που αναφέρουν τα καθήκοντα των εν λόγω Αξιωματικών αναγράφεται, μεταξύ άλλων, επί λέξει: «προς αποφυγή συνωστισμού και τυχόν ατυχημάτων». Επίσης αναφέρεται στις διαταγές: «να υπάρχει συνεργασία με τους υπαλλήλους του Μετρό για την ομαλή ροή και την αποφυγή ατυχημάτων στις σκάλες».

Εν ολίγοις, όλα τα προαναφερόμενα αποτελούν καθήκοντα που έπρεπε να επιφορτιστεί μια εταιρία φύλαξης (Security), ωστόσο κάποιοι, για τους δικούς τους λόγους, στους οποίους δε θα υπεισέλθουμε, έχουν μετατρέψει σε προσωπικό ασφαλείας του Μετρό, το αστυνομικό προσωπικό της Θεσσαλονίκης ανεξαρτήτως βαθμού.

Αραγε, γι' αυτό υπάρχουν οι αστυνομικοί; Γι' αυτό έχουμε τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, τους Αστυνομούς Α', τους Ανθυπαστυνομούς, αλλά και τους Αστυφύλακες;; Για να μη γλιστρήσει και πεσει κάποιος απρόσεκτος πολίτης στις σκάλες του Μετρό; Αυτή είναι η δουλειά των αστυνομικών; Γι' αυτό φορολογείται ο ελληνικός λαός; Για να προσέχουμε ως Αστυνομία να μην πέσει κάποιος στις σκάλες του Μετρό;

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ψαρογιάννης Ιωάννης

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιαρισκάνης Πέτρος

Αστυνόμος Α΄